

DE VERTELLER

Jaargang 12 nr. 4 - Kermis 1999

Beste dorpsgenoot,

Bent u dit jaar op vakantie geweest in een zuiders land? Hebt u ook gemerkt hoe gezellig de mensen daar 's avonds bij elkaar komen en een praatje slaan op het dorpsplein?

Ouderen onder ons weten dat het vroeger hier ook gebeurde en dat op zonnige avonden de stoelen op het voetpad werden gezet en men met gebuurs en voorbijwandelende kennissen een praatje sloeg. Deze tijd is voorbij en we willen er niet nostalgisch over doen maar de huidige situatie waarbij men zelfs zijn gebuurs niet kent is toch allesbehalve ideaal.

Het is bijna zover: nog 3 maanden scheiden ons van het jaar 2000!

Zoals we hier reeds vroeger meedeelden kon de dorpsraad dit niet ongemerkt laten voorbijgaan en we vonden dit de ideale gelegenheid om gans onze dorpsge-

meenschap nog eens samen te brengen zoals reeds succesvol gebeurde tijdens het feest voor de honderdjarige Achiel Adijns en tijdens de kasteelfeesten.

Waarom zou iedereen op zijn eentje thuis, al of niet met vrienden, eindejaar vieren, naar de TV kijken hoe in de meeste grootsteden uitbundig op straat gevierd wordt en om middernacht voor een paar duizend frank vuurpijltjes afschieten? Nee, op 1 januari 2000 wordt iedereen verwacht in de Stringe om er samen met ons de millenniumwende te vieren. Dankzij de steun van de gemeente Anzegem en talrijke sponsors kunnen wij u voor een democratisch prijsje dit prachtig feest aanbieden. Nu reeds willen wij alle medewerkers bedanken voor de voorbereidende werken waarmee zij reeds maanden bezig zijn. Ook de verenigingen die zullen instaan voor de voorverkoop krijgen nu reeds onze welgemeende dank.



U ziet het zelf, jong of oud, uit Anzegem of andere gemeenten, met vrienden en familie, er zijn geen redenen om afwezig te blijven!

Veel leesgenot en... tot 31 december.

Luc Vandamme
Voorzitter Dorpsraad.

Millenniumfeest De Stringe 31 december 1999

- In de grote feestzaal, die prachtig versierd wordt, gaat een groots dansfeest door vanaf 22.30 u. tot 's morgens vroeg: de deelname kost vanaf 14 jaar 1.250 fr. waarvoor men gans de nacht gratis mag drinken (uitgezonderd champagne). Kinderen tot 14 jaar, vergezeld van hun ouders, mogen gratis binnen.
 - Bij het binnenkomen krijgt men een glas champagne aangeboden.
 - In de bar wordt een gezellig café ingericht waar men even kan op adem komen.
 - Om middernacht wordt er een groots vuurwerk aangeboden door de gemeente Anzegem waarmee het jaar 2000 ingezet wordt.
 - Naast de feestzaal wordt een V.I.P.-tent gezet voor de sponsors.
 - Er wordt onderhandeld met de plaatselijke horeca om rond het feestterrein eettentjes te voorzien zodat de inwendige mens blijvend kan versterkt worden.
 - 's Morgens kunnen de overblijvers een gratis ontbijt krijgen.
 - Gans de nacht zullen bussen rondrijden tussen de centra van de verschillende deelgemeenten (onderhandelingen met De Lijn zijn gestart).
 - Om 19 u. wordt voor ingeschrevenen een feestmaaltijd aangeboden voor een prijs van 1.750 fr.
 - Champagne met warme en koude hapjes
 - Schotse gerookte zalm op bedje van sla met witlofsnippers
 - Eendenborst met honingsausje, gratin dauphinois aardappelen, tomaat, broccoli, boontjes
 - Soufflé Grand Marnier
- Aangepaste wijn: wit en rood Bourgogne St. Georges (3 glazen)



Waar kan men kaarten bestellen, meer inlichtingen krijgen of zich aanmelden als medewerker ?

- Luc Vandamme, Bosstraat 14, 8570 Vichte - 77.93.30
- John De Pamelaere, Koorbloemstraat 11, 8570 Vichte - 77.70.36
- Dominique Demurie, Vossenstraat 7, 8570 Ingoogem - 77.81.50 - GSM 0496/23.14.53
- Frans Soete, Elf Novemberlaan 14 - 8570 Vichte - 77.55.75
- Stijn Michels, Bietenstraat 11, 8570 Vichte - 77.64.65 - GSM 0496/44.51.08
- Tino Gabriel, Pareelstraat 14, 8570 Vichte - 77.54.00 - GSM 0495/21.42.86
- Pascal Coopman, Molendreef 12, 8570 Vichte - 77.41.76 - GSM 075/67.23.35
- Nico Lecluyse, Cottereelstraat 1, 8570 Vichte - 77.84.08
- Mario Callens, Cottereelstraat 37, 8570 Vichte - 77.53.13 - GSM 0476/54.40.54
- Filip Vandemoortele, P. Wielemansstraat 9, 8570 Vichte - 77.77.22 en via alle Vichtse verenigingen.

Vichte op het internet

Zoals u weet staat de 21ste eeuw in het teken van de technologie. Daarom kon ook een website niet ontbreken.

Op de site <http://users.skynet.be/vichte> vindt u gewoonweg alles wat u zich rond het millennium kunt afvragen en zeker over de festiviteiten in Vichte. Wat is die „millenniumborn“ nu weer ? Wat kan er misgaan ? Kan ik geld afhalen op nieuwjaar ?...

Wees een gewaarschuld man/vrouw, wees op de hoogte van het hele gebeuren en ga geregeld eens kijken op de site.

Streven 2000

De herdenking dit jaar van de 250ste geboortedag van Goethe, het 10de speeljaar in het cultureel centrum De Stringe en de overgang naar het volgende millennium zijn 3 goeie redenen voor toneelgroep Streven om jullie een boeiend toneelrepertoire 99/2000 aan te bieden.

1. „Faust“ van Johan Wolfgang van Goethe" regie en bewerking : Anton Cogen 13-19-20 november 1999
2. „De Biechtspiegel“ van Bart Plouvier (gastvoorstelling i.s.m. cultureel centrum) regie : Ignace Cornelissen spel : Mark Verstraete 1 april 2000
3. „Een vlog over het Koekoeksnest“ van Dale Wasserman regie : Peter Deslee 15-21-22 april 2000

Alle voorstellingen vinden plaats in het cultureel centrum De Stringe - aanvangsuur om 20 u. stipt !

Dit jaar kunnen jullie kiezen tussen een abonnement met de 3 producties

(abonnement plus - 650 fr.) of een abonnement met de 2 eigen producties (abonnement - 450 fr.).

Info en reservering : 056/77.68.36 - Pol Deschepper.

De voltallige ploeg van Streven staat alvast klaar om jullie te verwelkomen.

18de Handelsfoor Groot-Anzegem - centrum Vichte

van 17 tot en met 20 september 1999 in De Stringe, Ommersheimplein 4, Vichte

Openingsuren :

- vrijdag : plecht. open. / 18 - 20 u.
zaterdag : voorm. gesl. / 14 - 20 u.
zondag : 10 - 12 u. / 14 - 20 u.
maandag : voorm. gesl. / 14 - 19 u.

Op maandagnamiddag : gratis toegang en gratis consumptie in het beurscafé voor 60-plussers.

Randanimatie :

- springkasteel voor de kleinsten
pannenkoekenbak t.v.v. het plaatselijk trommelkorps
op zaterdag : duivenvlucht
maandagnamiddag : kaarting - kleine inleg - iedereen prijs
Inrichting : N.C.M.V. - Vichte.



VKSJ Vichte

Zoals ieder werkjaar organiseert VKSJ-Vichte terug een welgevulde avond voor de ouders, familie en kennissen van onze leden. Dit jaar gaan we opnieuw van start met een eefstijnt (beenhesp) gevolgd door een animatieshow „de klok rond“ gebracht met en door onze leden.

Dit alles vindt plaats in C.C. De Stringe op **zaterdag 6 november 1999.**

De beenhesp wordt u geserveerd van 18.30 tot 19.30 u. voor de prijs van 300 fr. voor volwassenen (inclusief optreden) en 150 fr. voor kinderen (**reservaties noodzakelijk bij een VKSJ-leidster**).

Aanvang show „De klok rond“ : 20.30 u. / +12 jaar : 60 fr. (leden VKSJ-Vichte gratis) / -12 jaar : gratis.

Veilig schoolbegin

Bij de start van het nieuwe schooljaar doet het gemeentebestuur diverse inspanningen om vooral de eerste schooldagen veilig te laten verlopen. Een verhoogd politietoezicht, plaatsen van aankondigingsborden, schilderen van de zebrapaden zijn daarvan enkele voorbeelden.

Voor veel kinderen houdt de schoolroute iets nieuws in. Ze gaan voor het eerst naar die school, ze moeten een andere weg afleggen, ze gebruiken een ander verplaatsingsmiddel of gaan voortaan zonder begeleiding naar de school.

Vele (nieuwe) verkeerssituaties zijn onduidelijk of verwarrend voor jonge weggebruikers. Het is dan ook aan te bevelen met uw kinderen de nieuwe schoolomgeving te verkennen en een geschikte schoolroute, wat niet noodzakelijk steeds de kortste weg is, uit te zoeken.

Uit ervaring weten wij dat veel (groot)ouders niet altijd een voorbeeld zijn voor hun (klein)kinderen.

Door u op loopafstand van de school te parkeren draagt u rechtstreeks bij tot het creëren van een veilige schoolomgeving. Laat ook niet na een opmerking te geven aan diegenen die het niet zo nauw nemen.

Laat uw kinderen steeds op een veilige plaats in- en uitstappen, dat is aan de kant van de huizenrij. Stap zelf altijd uit om de kinderen te helpen.

De commissaris van politie
Luc Bekaert

Telexbericht badmintonclub „Prutske“ Vichte

Iedere donderdagavond 20-22 u. - voor iedereen - 80 fr./beurt - met abonnement : 550 fr. + 40 fr./beurt, verzekering + 1 doos shuttles inbegrepen - sporthal Vichte - info : GSM 0496/23.14.53 Dominique Demurie.

Boekenbeurs 22-23-24 oktober - Oude Kerk Vichte

Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseert de B.G.J.G. terug een jeugd-boekenbeurs in de stemmige Oude Kerk.

Zeker nu niet alleen de TV maar ook de computer een groot deel van de vrije tijd van onze kinderen probeert op te slorpen, blijft iedereen het erover eens dat lezen en voorgelezen worden zeer belangrijk blijft in de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind.

Om de ouders de kans te geven kwaliteitsliteratuur te onderscheiden in het immense commerciële aanbod heeft de Bond er reeds jaren voor gekozen om in zee te gaan met een professionele jeugdboekenwinkel.

Tevens zijn er tijdens de openingsuren ervaren mensen ter beschikking die u geheel vrijblijvend advies kunnen geven, iets dat vooral geapprecieerd wordt door ouders van begin-

nende lezers. Kan u zich ook eens vergewissen van het prachtige aanbod kleuterboeken, echte juweeltjes zijn het en wat de prijs betreft: gerust te vergelijken met de zoveelste tekenfilmvideo.

Een dergelijke formule, met alleen maar kwaliteitsboeken en uitsluitend voor de jeugd is uniek in de regio en het zal u dan ook niet verwonderen dat vele ouders uit de streek er speciaal de verplaatsing voor doen.

De boekenbeurs staat in het teken van het jeugdboekenweekthema, dit jaar is dit feest en bij die gelegenheid wordt er door theater Panenko op vrijdag 22/10 tweemaal opgetreden.

Vrijdagavond hebben we dan nog een optreden van Saskia Debaere, woordkunstenaar, specifiek voor de adolescenten.

Is opvoeden dan geen kinderspel?

Kinderen opvoeden: iedereen heeft ermee te maken en allen leren met vallen en opstaan.

Diploma's langs alle kanten, rijbewijsexamens, brevetten van allerlei sporttakken maar om kinderen groot te brengen bestaan geen getuigschriften. Nogal evident want ieder kind vraagt een andere aanpak.

Ouders die vroeger uit grote gezinnen kwamen leerden de principes al doende, de oudsten zorgden voor de jongsten en het voorbeeld van de ouders bleef voor gans het leven een vast gegeven.

In een maatschappij die fel veranderd is (kleinere gezinnen, onthaalmoeders en crèches en vooral andere waarden en normen) gelden deze tradities niet meer.

Een cursus als deze oefenschool wil geen pasklare oplossingen aanbieden, voor zover die al zouden bestaan. We zijn er echter van overtuigd dat het contact met andere ouders voor iedereen verrijkend en soms zelf verhelderend kan zijn, al was het soms maar om het gevoel te verwerven dat men er niet alleen voor staat, dat het ook bij de anderen er zo aan toe gaat.

De oefenschool gaat door op maandagavond 4 - 11 - 18 - 25 oktober en 8 - 15 november van 20 tot 22 uur.

Ouders kunnen er alleen, afwisselend of als paar, naar toe komen. Ook alleenstaande ouders zijn welkom. Er is gratis kinderopvang voorzien door de Bond.

De deelname voor de ganse cursus bedraagt 500 fr. Een bekwame pedagoge leidt alles in goede banen en alles heeft plaats in de gemeenteschool voor een beperkt aantal deelnemers.

Het betreft een organisatie van beide ouderraden in samenwerking met de B.G.J.G.

Babymassage

Babymassage laat je toe om op een ontspannende en speelse manier om te gaan met jouw baby. Door massage leren ouders het lichaam van de baby door en door kennen, en krijgen meer zelfvertrouwen in de omgang met hun kind. Bij de baby wordt de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling gestimuleerd. Samen met hun baby kunnen mama en/of papa deze techniek heel eenvoudig aanleren.

Babymassage wordt toegepast op baby's en peuters van 0 t.e.m. 2 jaar.

Wanneer, duur: woensdag 13 oktober 1999 om 18.30 u. in de bar van de Stringe - duur: 1 à 1,5 uur.

Wat brengen we mee? een verzorgingskussen - babyolie en een handdoek - enkele reserve-pampers. We vergeten zeker onze baby niet!

Inschrijven kan je telefonisch bij Micheline Laridon (77.49.39) of bij Mia Defoirdt op (77.78.32).

DF Vichte - junior journalistenwedstrijd '99

Elke journalist die verder kijkt dan zijn neus lang is, werpt al eens een blik achterom: zo ook de Junior Journalist. Het thema was hier „geschiedenis“. Een „reis in de tijd“ maakt al snel duidelijk dat veel veranderde, of juist niet... Zie hieronder het tweede geselecteerde werk van de pen van Jelle Ryckooft (schooljaar '98-'99 - 5de lj.).

Het mysterie van de kapmantel

In het jaar 659 was er op een kasteel een jonge schildknaap die tot ridder geslagen moest worden. Ze waren het feest al dagenlang aan het voorbereiden, maar... de jongeman wou niet dat hij tot ridder geslagen werd. Hij wou veel liever een gewone man zijn die rond het kasteel van de koning woonde en erin mocht schuilen als het oorlog was, hij zou dan met veel plezier een groot deel van zijn opbrengst aan de koning geven. Maar iedereen vond dat hij tot ridder geslagen moest worden. Dus zat er maar één ding op: weglopen, zover hij kon tot hij zeker wist dat ze hem niet konden inhalen. Hij begon te twijfelen: „Zou ik weglopen of niet?“ Hij besliste om het eerste te nemen: hij zou de burcht verlaten.

De jonge schildknaap vroeg aan zijn vader: „Mag ik een uitstapje maken?“ Maar de vader die maar te graag vragen stelde, vroeg: „Waarom?“ De jonge schildknaap begon te denken: „Heeft hij het door?“ Plots lachte de vader: „Maar natuurlijk mag jij een uitstapje maken, maar blijf niet te lang weg“. De blonde, magere jongen zei: „'t is goed, tot straks“. Hij nam stiekem een kleine mondvoorraad mee en vertrok.

Eerst stapte hij langzaam, hoe verder hij van de burcht was, hoe vlugger hij liep.

Het werd winter. Hij was net een levend skelet met een beetje vel over. Hij was van plan een kasteel binnen te dringen.

Op een dag kwam hij een luxueus kasteel tegen. Daar ging hij schuilen. Hij geraakte binnen; doordat hij in een wagen klom die hooi vervoerde. Hij kwam op een grote markt, waar hij direct opgemerkt werd door een paar wachters. Hij werd naar een kerker gebracht, waar hij werd vastgeketend.

Een paar dagen later kwam er een man met een kapmantel hem beoordelen. De man liet zijn gezicht niet zien. Hij besloot hem bij zonsopgang op te hangen. Enkele uren later zou het gebeuren, de tijd kwam eraan. Ze zouden hem ophangen, maar de schildknaap had al veel geleerd. Hij zou zich verzetten; dus de jongeman die zeker was van zijn stuk, begon een plan te bedenken... Te laat! Ze kwamen hem halen.

Ze vertrokken, ze hielden hem goed vast. Maar de jongeman was zeker van zijn stuk. Plots verslapt de greep van een ridder die hem vasthield. Dit was zijn kans. De jongeman trok zijn ene hand helemaal los. Terwijl dat gebeurde schrok de andere ridder. Van verbazing loste hij zijn greep ook. De schildknaap ontsnapte en liep weg zo hard hij kon. De eerste kamer die hij tegenkwam, rende hij binnen. Het was een ruime kamer waar een klein werktafeltje stond. Opeens ging de deur open. Het was de mand met de kapmantel. Hij vroeg: „Wat doe jij hier, jij bent ontsnapt“. De jongeman schrok van de taal die de man gebruikte, maar plots won toch zijn nieuwsgierigheid. De schildknaap vroeg zonder aarzelen: „Waarom heb jij die kapmantel om?“ De enge man antwoordde niet, maar de jongeman wou het absoluut weten. Er viel een pijnlijke stilte tot... de jongeman de kapmantel afrukte. De eerste minuten wist hij niet wat hij zag. Hij viel bijna flauw. De man die daar stond, kromp ineen. Hij had een totaal verminkt gezicht, het was een ster, kortom iets doodsengs.

Toen zei de man: „Kom, ik moet je iets vertellen. Vroeger woonde ik in een ander kasteel. Ik was er tovenaer. Ik experimenteerde er met buskruit en maakte medicijnen van allerlei planten en kruiden. Op een dag liep er iets mis. Er vond een ontploffing plaats en mijn proeven waren wam daar de oorzaak van. Ik werd vreselijk verbrand buitengesmeten. Het enige wat ik meehad was een kapmantel. Ik heb lange tijd rondgezworven, tot ik hier terecht kwam. Hier werd ik meteen tovenaer en werd een van de grote mannen. Niemand weet echter hoe ik eruit zie. Nu jij mijn gezicht gezien hebt, moet je hier wel blijven. Want je mag dit aan niemand vertellen. Je kunt mijn leerling worden“.

De jongeman nam het aan. Hij wou blijven en hij zou het vreselijke geheim van de kapmantel bewaren. Hij bleef daar nu voor altijd; ten minste als hij geen ridder moest worden.

Kalender

September

22 / KAV : bekkenbodemspieren oefenen

Oktober

4 / Ouderraden+BGJG : oefenschool : Is opvoeden kinderspel?

9-10 / KSA / Stringe : ouderfeest

11-18-25 / Ouderraden+BGJG : oefenschool

12 / KAV / nam. en avond : vegetarisch koken

13 / BGJG / bar Stringe : babymassage

17 / DF : actieve Dilbeekdag

19-26 / KAV : vegetarisch koken

22-23-24 / oude kerk : boekenbeurs

25 / KAV : fiets- of wandelnamiddag

November

5 / SVV / Stringe : kaasavond

6 / VKSJ / Stringe : ouderfeest

8-15 / Ouderraden+BGJG : oefenschool

9-16 / KAV : vegetarisch koken

13 / Moeder Vichte : Santé-TD

13-19-20 / Streven / Stringe : toneel „Faust“

14 / KAV : dag alleenstaanden

18 / KAV / nam. en avond : bloemschikken

20 / BGJG : bietentocht

25 / KAV : bloemschikken

27 / SVV / Stringe : Sinterklaasfeest

29 / KAV : fiets- of wandelnamiddag

December

1 / KAV : Wegwijs in de politieke doolhof

10 / DF : concert

12 / KAV : Kerstfeest

17 / SVV / Stringe : tafelversiering

Wekelijks

maandag / KAV / Gaverbad Deerlijk / 20 u. :

zwemmen

maandag / TC Vichte / sporthal Vichte /

19-22 u. : tennislessen voor volwassenen

woensdag / BGJG / sporthal Vichte /

20 u. : 4B-training (bui, borst, billen, benen)

vrijdag / KAV / sporthal Vichte / 20 u. : netbal

voor tennislessen voor de jeugd:
contacteer Alain Demurie - tel. 77.66.96.

SCHILDER
BEHANGER
Binnens- en buitenshuis
Gordijnen -Overgordijnen
Zonnewering

**Etienne
VANHOUTTE-NAESSENS**
Veldstraat 19 - 8570 Vichte
tel. 056/77 81 73

VANDENBOGAERDE H. Elektriciteitswerken

Vichte ☎056/77.70.39
Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting.

Stoffen ST. STEFAAN

Oudenaardestraat 60
8570 Vichte
Tel. 77 70 89



Vichteplaats 1
8570 Vichte - Tel. (056) 77 63 31



Houten
speelgoed
Keramik
Romantische
verlichting
Glas
Badproducten

In de sfeervolle
omgeving
van de Oude Kerk



Danketonsalons
„De castelrey“
Nest. „d'Oude kerke“
„t Spey“

Badstofweverij - Huishoudlinnen
THIENPOND
Vichteplaats 43 - Vichte - Tel. 77 71 66 - Fax 77 65 52
Alle publicitaire inweving op badstof vanaf ca.
200 stuks / Diverse maten, kleuren en prijzen /
100 % katoen / Voorbereiding en verzorgde afwer-
king in onze firma



Bank & Verzekering



Elektrische installaties
Patrick Luyckx
Koorbloemstraat 3
8570 VICHTE
Tel. (056) 77 64 58

cv Zakenkantoor
WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheek (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex
Hoekstraat 55 - Vichte - Tel. 77 88 66

Gordijnen en overgordijnen
Alles voor de doe-het-zelver
Zeer ruime keus
Alle zonnewering

**Anna Dewaele
& Mieke Declercq**

Olekenbosstraat 18
8540 Deerlijk Tel. (056) 77 88 49
(Wijk België)

Algemene bouwonderneming
Algemene bouwstoffenhandel
Alle plakwerken
Stortklare beton



nv
D'HUYVETTER A. & Co.
Molendreef 4, 8570 Vichte
Tel. (056) 77 71 64 - 77 82 05
FAX (056) 77 59 74



Bierhalle DECONINCK
bvba
Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

 **de ooievaar**
dames-, heren-, baby- en kinderkleding
geboortelijsten
Vichteplaats 33, Vichte - (056) 77 75 78

Lingerie ROOS Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames, heren en kinderen

Brouwerij Verhaeghe

uit sympathie !

Pâtisserie
Patrick DEVOGELAERE-
VERZIEREN
Waregemstraat, VICHTE - Tel. 77 63 86

STEVERLYNCK
Garen-, Weefsel- en Breiselveredeling
B-8570 Vichte Belgium
Tel. (056) 77 77 51
Fax (056) 77 77 59

Wie hier een
advertentie wil plaatsen
gelieve zich te

wenden tot
Luc Vandamme

☎ 77 93 30

of

John Depamelaere

☎ 77 70 36

ASLKE we doen met u mee
BANK + VERZEKERINGEN
Kantoorhouder : Verhoest Jean-Marie
Oudenaardestr. 13/1, Vichte
☎ 77 92 93 - fax 77 26 51


drukkerij-uitgeverij
vanoverbeke
vichteplaats 10a - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
een hechte band
met drukwerk en klant !

Weaving Mills
DESLEE nv
Bosstraat 21
B-8570 Vichte-Anzegem (Belgium)